

Jönköpings-Posten

med SMÅLANDS ALLEHANDA

NR 134 VECKA 24

Måndag 13 juni 2005



Kungliga postkontoret i Jönköping i slutet av 1800-talet, adress Östra Storgatan 33.
Foto: Holmqvist, Jönköping



Ett maximikort med vy från Östra torget, eller Nya Torget som det hette då, och med Viktor Rydberg på frimärket - och med Jönköpingsstämpel. Kortet är från 1945.

Jönköpings posthistoria dokumenterad

NÄR NORDIA nyligen hade frimärksmässan i Göteborg så fick en ny bok om Jönköpings posthistoria pris för bästa verk i genren svenska böcker.

Det är Jönköpings posthistoriska förening som ger ut boken, ett imponerande och rikt illustrerat verk på 736 sidor! Sannolikt är detta det mest omfattande verk som skrivits i sin genre i landet. Till grund för boken ligger en omfattande forskning kring bygdens postala historia.

Redaktör för boken *Posthistoria i Jönköpings kommun från stormaktstid till nutid* är Hans-Ove Aldenbrink som tillsammans med Erik Lindgren från Växjö och Magnus Widell från Habo har varit huvudskribenter.

Han berättar att det har tagit så där tio år att skriva och sammanställa boken som alltså tar upp den postala historien i Jönköpings kommun från 1600-talet och fram till vår tid.

Genom ett rikt urval av gamla vykort och äldre fotografier har boken ett intresse även långt utanför kretsen filatelister, historieintresserade hembygdsvänner och andra. Totalt rymmer boken över 1 500 illustrationer!



EN DIKT AV vår Alf Henrikson om posten i Jönköping i äldre tid inleder verket. Versen lär vara något av det allra sista han skrev innan han avled 1995.

I boken kan vi vidare läsa om postgångar, posthus, poststämplat, brevmärken, gamla postmästare, lokalpostföretag, ångbåtspost, intervjuer med postanställda och mycket, mycket mer. Och varenda poststation i kommunen finns omnämnd!

Intressant är att studera be-

römda personer på frimärken, som vår Dag Hammarskjöld, 100 år i år och andra berömda personer från Jönköping, som författaren Viktor Rydberg, ingenjör Andréé, guvernör Johan Printz, Linnélärjungen Carl Peter Thunberg, född i Jönköping 1743, Erik Dahlbergh som 1687-1693 var landshövding i Jönköping, Abba med Agnetha Fältskog samt motiv av John Bauer.

Med särskilt intresse tar jag,



uppvuxen i Vättersnäs på 1950-talet, också del av ett reportage om Edward Nilsson, känd postmästare på orten. När postkontoret i Vättersnäs las ner 1961

hade Edward Nilsson haft tjänsten i 23 år.

NÄR MAN bläddrar i en bok om posthistoria så kan man inte

låta bli att fundera över om den helt kommer att ta slut nu. I dag måste man ju gå till matvarubutiken för att hämta paket och köpa frimärken och inte kan det vara särskilt kul att vara frimärkssamlare i dag när alla poststämplat och valörer är borta från breven.

Jo, Hans-Ove Aldenbrink konstaterar att frimärkssamlandet är på nedgång, men att samla på märken och motiv som knyter an till ens hemort, det är på uppgång. Han försäkrar att föreningens samarbete med posten trots neddragningar är det allra bästa och i Jönköping finns ju faktiskt också en av landets och postens nu bara sju frimärksshoper.

Hans-Ove är Jönköpingsbo sedan 1960. Hans pappa Bengt arbetade på posten och sonen arbetade extra som brevbärare under skoltiden.

Med berättigad stolthet kan han och alla medarbetare nu visa upp den nya boken. Ett tungt verk i vikt, men lättläst och lättillgängligt.

Hans-Ove Aldenbrink (t v) är redaktör för boken som Jönköpings posthistoriska förening har arbetat med i tio år. Ett imponerande verk!

Foto: Robert Eriksson

YVONNE TEIFFEL